

## **Borgmester Pia Allerslevs tale ved afslutning på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde fredag den 30. marts 2012 kl. 12.20 i Frederikshavn**

---

Tak for ordet – nu slutter vi her i Frederikshavn – og siger på gensyn i København.

I kan godt glæde jer – vi ser i hvert fald frem til, at få gæster - når vi næste år byder velkommen til Danmarks Biblioteksforenings årsmøde.

Jeg glæder mig til, at modtage rigtig mange glade medlemmer, politikere, fagfolk og andre interessenter fra biblioteksverdenen.

Vi vil give jer et par tæt pakkede dage med inspiration, konkrete ideer og debat.

Jeg er nemlig sikker på, at hvad enten man er kulturpolitiker, bibliotekschef og eller sidder et sted i den biblioteks- og kulturpolitiske verden – så kan man finde noget, at tage med sig hjem fra København.

I København synes vi egentlig, det går rigtig godt – vi både bygger og ombygger og åbner nye biblioteker, og vi får succesfulde tilbagemeldinger - både for udlån og fra lånere.

Men jeg også er af den overbevisning, at vi har succes, fordi vi arbejder rigtig hårdt og målrettet på at få succes.

Vi vil have bibliotekstilbud, der repræsenterer nye måder, at arbejde på – også som gode strategiske samarbejdspartnere og nye måder at formidle bibliotekernes tilbud på - men det er vi nok ikke ene om i Danmark.

Men vores investeringerne betaler sig, og giver resultater. Besøgs- og aktivitetsniveauet er steget markant de steder, hvor vi renoverer, fornyer og udvikler.

Et ordentligt og opdateret bibliotek har noget nemmere ved at fastholde kunderne i butikken. Og vi kan da heldigvis også aflæse effekten af vores investeringer i renoveringerne – der kommer nemlig flere besøgende på de biblioteker.

Jeg kan derfor fastslå, at investeringer i nye biblioteker, renoveringer - og en klar strategi for indkøb af materialer - medfører flere besøg og større udlån.

Kort sagt: Investering i bibliotekerne betaler sig – og vi kan se effekten!

Selvfølgelig er København anderledes – sådan er det bare.

Måske er det provokerende hvis man skal til, at lukke og slukke, at vi bare bygger om og udvider.

Men i København er vi nødt til, at følge med - for indbyggertallet vokser med ca. 10.000 nye indbyggere om året.

Så når andre tynder ud og lukker ned - forholder vi os i København til de nye behov for flere boliger og flere offentlige serviceinstitutioner – herunder selvfølgelig også biblioteker.

Men et bibliotek er ikke længere kun et bibliotek.

For vi har efterhånden opbygget en række decentrale kulturinstitutioner, der indeholder både idrætsfaciliteter, kulturhus og bibliotek, der matcher borgernes lokale behov.

Formålet har været, at give biblioteker/kulturinstitutionerne optimale vilkår til selv, at løse deres kerneopgaver i lokalområderne på en måde, hvor ressourcerne udnyttes bedst muligt. Samtidigt vil vi også styrke mulighederne for den lokale bruger og borgerindflydelse, og det fungerer allerede rigtig godt.

I København kan man komme rundt til vores 20 forskellige biblioteker med den førerløse metro – den suser af sted - og det er helt uden vognstyrer eller chauffør.

Nu har vi overført princippet til netop bibliotekerne.

Så nu kan man også i København - gå på det førerløse bibliotek.

Vi skal følge med tiden, og honorere borgernes nuværende og fremtidige ønsker og krav. Det er trods alt borgernes biblioteker – det er dem der betaler – så kan de også godt få udleveret nøglen, og lukke sig selv ind.

Når I kommer til København næste år, så kan vi vise jer noget af det vi nybygger og renoverer.

I kan se vores prisbelønnede bibliotek BIBLIOTEKET på Rentemestervej, der lige har vundet en MIPIM-award - og det er nærmest De Gyldne Palmer - på den internationale ejendomsmesse MIPIM i Cannes.

BIBLIOTEKET er et hus, som udspringer af visionen om, at skabe et kulturelt samlingspunkt for en bydel, med et stort og varieret udbud af kulturelle aktiviteter for alle aldre.

Så her kan I se ét godt bud på fremtidens lokale bibliotek, hvor der er mange flere tilbud end blot bøger på hylderne.

Her er også en koncertsal, café, Borgerservice, værksteder, og Lokaludvalgssekretariat.

Eller I kan se vores nye kombi-skolebibliotek ude i Ørestad.

Biblioteket bliver her et nyt fælles offentligt rum, et kulturelt mødested, der skaber sammenhængskraft og udgør et identitetsskabende tilbud i en helt ny bydel, der er under udvikling og opbygning.

Ørestad Bibliotek er det første, fuldt integrerede folke- og skolebibliotek i Københavns Kommune, idet biblioteket samtidig udgør skolens pædagogiske center, der understøtter og supplerer undervisningen.

Så Ørestad er derfor et andet godt tilbud, vi godt vil vise jer.

Eller måske skal I have en rundtur og se hvor lang vi er kommet med nyindretningen af Københavns Hovedbibliotek.

Et projekt vi, så sent som i sidste uge, fandt 19 mio. på budgettet til at gennemføre.

Vi har allerede et stort – og på mange måder velfungerende hovedbibliotek – og endda med rigtig mange besøgende gennem svingdøren hvert år.

Nu har vi lige hørt den administrerende direktør for Tivoli Lars Liebst fortælle - og man skal også helt op i Tivoliklassen af kulturinstitutioner for, at have flere besøgende end Hovedbiblioteket.

Men det er også rigtigt at hovedbiblioteket ikke er nyt, og der er behov for renovering/modernisering af et hus, der er så velbesøgt. Det gør vi nu noget ved.

I stedet for at bygge et helt nyt og flot hovedbibliotek for en milliard kroner, som Århus har valgt at gøre, så har København valgt at satse på en billigere - men jeg er overbevist om, ligeså god løsning - nemlig en gennemgribende renovering og modernisering af vores eksisterende hovedbibliotek.

Hele omlægningen af strukturen - og dermed kulturen i organisationen - hvor kommunale kulturtilbud nu blander biblioteker med andre former for tilbud i kategorien kultur, fritid og idræt – det har givet spændende nye muligheder for københavnernes og for de ansatte.

Tillid skaber resultater – så ser vi nu resultater i København som aldrig før.

Og jeg ser det som borgmester – sammen med direktion - som en kvittering for, at vi har fat i den lange ende, når vi vælger at gå tillidsvejen til vores ledere og medarbejdere.

Et andet initiativ vi kan vise jer, er borgerservicetilbuddene, der nu er tilgængelige ude på bibliotekerne. Samarbejdet mellem borgerservice og biblioteker skaber nye muligheder. Om det så er udstedelse af pas, Nem-Id, sundhedskort, hjælp til digitale selvbetjeningsløsninger eller som brevafstemningssteder når der er valg.

Men vi mener også, det er vigtigt at fastholde, at biblioteker også er neutrale mødesteder, hvor kerneopgaverne er at formidle viden og kultur, som kan kombineres i forskellige udformninger med andre samarbejdspartnere.

Bibliotekerne har i mange år været i front hvad angår selvbetjening, digitale tilbud, automatisering og digitalisering – den position skal vi kæmpe for at fastholde og udbygge.

For at nævne et enkelt af de initiativer som vi i København bakker helt op om, kan jeg nævne TING-projektet – for vi tror det er vigtigt, at kunne skabe og dele relevante digitale løsninger og resultater for biblioteker, museer, andre kulturinstitutioner.

Og udviklingen på det digitale område vil få afgørende betydning for biblioteksstrukturen og indretningen af fremtidens biblioteker – og det skal vi tage bestik af i planlægningen af den fremtidige biblioteksstruktur.

Med de ord vil jeg ønske jer en god generalforsamling – og på gensyn til næste år i København.