

Fem pejlemærker for fremtidens biblioteker

(2. udgave til Bibliotekernes Dialogforum 14. august 2018)

De 5 vigtigste pejlemærker for bibliotekerne i fremtiden.

På seneste møde i Biblioteksrapporten (Bibliotekernes Dialogforum) var der enighed om at sammenskrive oplæg til "Fem Pejlemærker for fremtidens biblioteker" ud fra drøftelserne på mødet, og sætte dem i en kontekst af "formål, behov og eksempler". Der blev nedsat en skrivegruppe bestående af Gitte Østergaard, Anette Lerche og Michel Steen-Hansen, som sendte oplæg før sommerferien.

Efter udsendelse af det første bud på sammenskrivning har Michel Steen-Hansen fortaget endnu en sammenskrivning som udgangspunkt for drøftelse i Dialogforum.

Herunder den opdaterede sammenskrivning med formål samt beskrivelse af en række opgaver.

Formål

Bibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, samt demokratisk deltagelse.

At formidle alle former for viden og kultur og give adgang til fysiske og digitale materialer, informationsressourcer og relevant teknologi.

Opgaver

- Biblioteket er det professionelle offentlige omdrejningspunkt for litteratur, sprog og udvikling af læselyst som sker i samarbejde med skoler, daginstitutioner og civilsamfund.
- Bibliotekerne er en dannelsesorganisation, der sikrer fri og lige (gratis) adgang til viden, information og kultur baseret på principper om kvalitet, alsidighed, aktualitet og uafhængighed.
- Biblioteket understøtter borgerne i livslang læring, dannelse og i at kunne være aktive deltagere i samfund og demokrati, også i en digital verden.
- Biblioteket er det lokale mødested, som systematisk arbejder med at skabe netværk og partnerskaber. Biblioteket og dets fysiske rum indgår i samspil med resten af byrummet, lokalsamfundets institutioner og borgerne.
- Hele bibliotekssektoren på tværs af sektorer og administrative grænser sikrer, via en fælles national (digital) infrastruktur, borgerne adgang til at søge i og bestille materialer.

Michel Steen-Hansen