

# Forslag til høringer om Digital Dannelse

DANSK IT vil med afsæt i et manifest om digital dannelse gennemføre to høringer, hvor manifestet sættes til debat og andre aktører sættes i spil.

DANSK IT gennemfører høringerne i et fælles værtskab med Højskolerne, Folkehøjskolernes forening.

**Formålet** med høringerne er at sætte en dagsorden og skabe en bevidsthed om nødvendigheden af, at vi som samfund tager ansvar for, at den danske befolkning er klædt på til at gribe de muligheder, som det digitale samfund giver os.

Der gennemføres **to høringer**. Den første på en højskole i Jylland, f.eks. Rødding. Den anden på Christiansborg.

**Formen** skal sikre, at der skabes engagement og aktiv deltagelse blandt deltagerne, f.eks. i form af debatter i mindre grupper med efterfølgende fælles opsamling.

**Høringerne indledes** med, at en gæst sætter den digitale scene. Gæsten skal med levende ord kunne beskrive, hvad det digitale samfund giver af muligheder, og hvordan vi som borgere og som samfund kan gribe dem.

Derefter sættes **rammen for den efterfølgende debat** gennem oplæg fra

- DANSK IT
- Højskolerne
- En minister (f.eks. Bertel Haarder)

Spørgsmålene introduceres:

- Hvad er målet?
- Hvori består den konkrete opgave?
- Hvem spiller en rolle og kan bidrage til at nå målet hhv. løse opgaven?
- Hvordan når vi målet?

Herefter følger en **kort debat i plenum**, hvor præmisserne (manifestet og spørgsmålene) sættes til debat.

Som en **model for den decentrale debat** foreslås at lave forskellige borde, hvor man ved det enkelte bord samler folk, der repræsenterer forskellige interesser/organisationer i samfundet, og at disse efterfølgende giver deres refleksioner og bud på deres rolle i sikring af danskernes digitale dannelse.

Der kunne således være et eller flere borde for henholdsvis

- Arbejdsmarkedets parter
- Folkeoplysningsorganisationerne
- Bibliotekerne
- Foreningslivet
- Politikere
- Uddannelserne (inkl. elev- og studenterforeninger)
- Interesseorganisationer

- Embedsværket
- Øvrige

Alternativt kan bordene sammensættes blandet af de forskellige kategorier.

**Høringen rundes af** med en opsamling på input, refleksioner og forslag fra dagens debat.

Følgende foreslås **inviteret til høringerne** (ikke udtømmende liste):

- Alle 179 folketingsmedlemmer
- Kommunalpolitikere
- Elev- og studenterforeninger
- Ungdomspolitikere
- DUF
- Ældresagen
- Fagbevægelsen
- Erhvervsorganisationerne
- Oplysningsforbundene
- Danmarks Biblioteksforening
- Uddannelsesinstitutionerne
- DANSK IT's medlemmer
- Højskolerne
- DGI
- IT-Forum
- Forældreorganisationer
- KL
- STIL
- Friskolerne
- Centrale embedsmænd

Vi skal tage stilling til, om vi inviterer bredt og mange til stor høring, eller om vi inviterer udvalgt og målrettet til en snævrere kreds af deltagere.