

Kære Byrådsmedlem

Bibliotekerne: En langsigtet investering i vores trivsel

Kommunerne i de kommende måneder overfor den vanskelige opgave at finde penge til stigende velfærdsudgifter. På trods af dette har vi en klar appel: Besparelser på landets mest besøgte kulturinstitution; biblioteket er en kortsigtet beslutning som rammer rigtig mange. Bibliotekerne er faktisk en del af løsningen på nogle af tidens mest presserende samfundsudfordringer.

Trivsel

Vi ser en alarmerende mistrivsel blandt vores børn og unge. Alt for mange oplever ensomhed og et overvældende pres fra både samfundet og sig selv. Skærmenes konstante tilstedeværelse har skabt en verden, hvor fysisk fællesskab og ægte relationer er blevet sjældenheder. Her kan bibliotekerne spille en vital rolle. Ved at tilbyde et trygt mødested fyldt med kultur, fælleskab og litteratur, kan de skabe refleksion og forankring i tilværelsen. En god bog kan fungere som et spejl, der hjælper børn og unge med at finde deres plads i en kompleks verden og udvikle den indre robusthed, de har brug for.

Læsning

Læsekrisen blandt børn og unge vokser. Læsning er ikke blot en nøglekompetence for deltagelse i samfundet og arbejdslivet, men også en dør til fordybelse, inspiration, læring og refleksion. I en tid, hvor skærmenes hurtige dopamin-fix tiltrækker mere opmærksomhed end bøgerne, er det afgørende, at vi som samfund sikrer, at læsning forbliver en central del af børns og unges liv. Bibliotekerne har her en særlig rolle at spille. Gennem strategiske samarbejder med skoler, daginstitutioner og forældre kan de fremme læselysten og sikre, at alle børn og unge får adgang til bøger og litteratur.

Uenighedskompetencer

Et velfungerende demokrati, kræver vi kan tale om uenigheder. Polarisering, populisme og ekkokamre har skabt en situation, hvor det bliver sværere at have en oplyst og civiliseret samtale om de væsentligste samfundsudfordringer. Bibliotekerne kan her fungere som et mødested for fælles samtaler og debat. De kan være stedet, hvor borgerne samles for at diskutere både de store og små udfordringer og dermed styrke den demokratiske samtale og skabe nye rum for debat og oplysning.

At inddrage borgere i et bæredygtigt samfund

Klimakrisen er en anden kolossal udfordring, der kræver handling på alle niveauer af samfundet. Det er den største udfordring, menneskeheden står overfor, og løsningen kræver, at vi alle ændrer vores levevis. Bibliotekerne kan også her være en vigtig ressource. De kan fungere som samlingssteder, hvor borgerne kan blive informeret og inspireret til at tage del i den grønne omstilling. Ved at integrere bibliotekerne i de kommunale klimastrategier kan de blive centre for borgernes engagement i klimainsatsen.

Bibliotekerne er meget mere end blot steder, hvor man låner og afleverer bøger.

De er hjertet i lokalsamfundet, en kilde til oplysning og dannelse, og et sted, hvor fællesskaber kan blomstre. De er et af de mest besøgte kulturtilbud i landet og rummer et enormt potentiale for at være en del af løsningen på mange af de udfordringer, vi står overfor.

Vi er ikke i tvivl: Når en kommune investerer i sine lokale biblioteker, investerer den i borgernes dannelse, åndelige velfærd og løsninger på aktuelle samfundsproblemer. Bibliotekerne kan være med til at tackle mistrivsel blandt børn og unge, styrke den demokratiske samtale, engagere borgerne i klimakampen og fremme læselysten. Men det kræver politisk prioritering og vilje.

Der er desværre store forskelle på, hvordan kommunerne har prioriteret bibliotekerne. Alt for mange steder har vi set besparelser og lukninger, hvilket kun øger uligheden. Det er den forkerte vej at gå. Derfor, kære politikere: Se bibliotekerne som en investering i at løse jeres udfordringer. Det er ikke en omkostningsfri besparelse. Tværtimod er det lokale bibliotek en investering i trivsel, demokrati og dannelse.

Paw Østergaard Jensen, Socialudvalgsformand Albertslund og formand for Danmarks Biblioteksforening